

Ansøgere til rollen som Doktor Livesey skal forberede denne.

Godsejer Trelawneys bibliotek

(Flammende kaminild. Reoler med læderindbundne bøger. To rokokko-lænestole og et lille bord. Når tæppet går op, står Joyce, godsejerens tjener og skænker kaffe og cognac op til Livesey og Trelawney, der kommer ind)

Livesey: Pragtfuld middag, kære Trelawney. Aldrig har jeg fået så saftig en farseret kalkun. Sikken en fugl! Og rødvinen! Hvilken bouquet. Den ligefrem kildrede min gane. Man skulle ikke tro, at det var så dårlige tider for godsejerne, som de påstår.

Trelawney: Men det er desværre tilfældet, doktor. Se bare på vejret.

Livesey: (Nipper til sin cognac) Jeg erindrer mig nu ikke, at vejret har været så umuligt, som De siger.

Trelawney: Jamen, det har det, doktor. En jordbruger klager aldrig uden grund.

Livesey: (Afbryder) Well, Sir - Men jeg har en fornemmelse af, at De sætter godsets penge til på oceanerne!

Trelawney: Det er til søs, vi skal skabe vort Imperium! Og som en god englænder kan jeg ikke sidde det overhørigt.

Livesey: (Mens han tager sig en snus) Men som en god englænder må De også sætte tæring efter næring. Vort ædleste særkende er orden i pengesagerne. (Han nyser)

Trelawney: Gud velsigne Dem

Livesey: (Rejser sig - hæver sit glas. Trelawney gør det samme) Tak. Lad fornuftig forretningsmandship gå hånd i hånd med andre engelske dyder, så dette skønne gods forbliver på Deres hænder.

Trelawney: (Rørt til tårer) Kære doktor! Skål!

Livesey: Skål! (De klinker)